

# Jezus zegt: wees altijd LIEF



President Russell  
M. Nelson

**T**oen Jezus Christus op aarde was, hielp Hij voortdurend mensen die buitengesloten, over het hoofd gezien of mishandeld waren. Als zijn volgelingen moeten wij dat ook doen! Wij geloven in vrijheid, vriendelijkheid en eerlijkheid voor al Gods kinderen.

We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar, kinderen van een liefdevolle Vader in de hemel. Zijn Zoon, Jezus Christus, moedigt ons allen aan om bij Hem te komen, 'zwarte en blanke, geknechte en vrije, man en vrouw' (2 Nephi 26:33). Elke zoon en dochter van God verdient respect, ongeacht huidskleur of geloofsovertuiging. Laten we liefde voor al Gods kinderen tonen. ●

*Aangepast overgenomen uit een Facebookpost van 1 juni 2020.*

