

Een stralend getuigenis

Hoi!
Ik ben
Steffani!

Ik probeer mijn licht te laten schijnen door mijn getuigenis te geven.



Een prachtig eiland

Ik woon in Sri Lanka. Het is een prachtig eiland bij de zuidelijke punt van India. We hebben regenwouden, een blauwe zee en historische ruïnes. Ik hou van mijn land!

මොර්මොන්ගේ පොත

දේවුන් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ තවත් ගිවිසුමයි

Vriendinnen uit de hele wereld

Op mijn school zitten kinderen uit veel verschillende landen. Sommigen zijn christelijk, moslim, hindi of boeddhist. Maar we zijn allemaal vriendelijk voor elkaar.



1. Een enge uitnodiging

Op een dag hadden de christelijke leerlingen een bijzondere bijeenkomst. We kregen de kans om ons getuigenis te geven. Het was doodstil. Niemand ging naar het podium toe. Iedereen was te bang! Ik ben heel verlegen, dus ik was ook bang.

2. 'Ga, ga'

Toen werd ik door een golf van warmte overspoeld en ik voelde dat de Heilige Geest tegen me zei: 'Ga, ga.' Ik deed snel een gebed in mijn hart. Ik liep met vlinders in mijn buik naar het podium toe.



3. Mijn getuigenis geven

Ik zei tegen mijn klasgenoten dat onze hemelse Vader ons liefheeft en dat Hij wil dat wij vaak tot Hem bidden. Ik vertelde over enkele van mijn ervaringen met het gebed. Ik zei dat ik weet dat onze hemelse Vader altijd naar me luistert en me wil helpen. Ik was blij dat ik de moed had om mijn getuigenis te geven. Ik had het gevoel dat ik een stralend licht in een stille ruimte was.

4. Ga en doe

Mijn lievelingsverhaal staat in het Boek van Mormon, waar Nephi zei dat hij zou heengaan en doen wat de Heer hem gebod. Ik hoop dat ik altijd de moed zal hebben om te doen wat mijn hemelse Vader van mij verwacht.



STUUR ONS EEN STER!

Jesus heeft ons gevraagd: 'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen' (Mattheüs 5:16). Hoe kun jij je licht laten schijnen? Stuur een foto van jouw ster met je verhaal, foto en goedkeuring van je ouders naar liahona@ldschurch.org.