



Nadveren og at blive mere kristuslignende

Ældste D. Todd Christofferson

De Tolv Apostles Kvorum



Født i

American Fork i Utah

i USA den 21. januar 1945

Har arbejdet som **advokat**



Opretholdt som medlem af

De Tolv Apostles Kvorum

i april 2008

Som 13-årig hjalp han sin mor med at **bage brød**, efter hun var blevet opereret.



Det blev han ved med at gøre, indtil han flyttede hjemmefra for at gå på college.

Giftede sig med Katherine Jacob i 1968 i

templet i Salt Lake City



Han har **5 børn** og **16 børnebørn**



Symbolikken i nadveren er smuk, når man tænker over den. Brødet og vandet repræsenterer hans kød og blod, som er det levende brød og det levende vand (se Joh 4:10), og det er et gribende minde om den pris, han betalte for at forløse os. Når brødet brydes, mindes vi, at Frelseren blev gennemboret i kødet. Når vi drikker vandet, tænker vi på det blod, han udgød i Getsemane og på korset og på dets helliggørende kraft (Moses 6:60).

Men i overført betydning har det at spise hans kød og drikke hans blod endnu en betydning, og det er at gøre Kristi egenskaber og karakter til en del af os ... Når vi nyder nadverbrødet og vandet hver uge, vil vi stå os godt ved at overveje, hvor helt og holdent vi må inkorporere hans karakter og hans syndfri levevis i vores liv og væren. Jesus havde ikke kunnet sone for andres synder, hvis han ikke selv var

syndfri. Eftersom retfærdigheden ikke havde noget krav på ham, kunne han tilbyde sig selv som betaling for os og derved vise nåde ...

At spise af Frelserens kød og drikke hans blod betyder at lukke alt ude af vores liv, der ikke er overensstemmende med en kristuslignende karakter, og at gøre hans egenskaber til vores. Det er den dybere mening med omvendelse, ikke blot at vende sig fra synd, men også fra da af at bringe »sit hjerte og sin vilje i harmoni med Gud« (se Bible Dictionary, »Repentance«). Gud vil vise os vores fejl og mangler, men han vil også hjælpe os med at vende svaghed til styrke (se Eter 12:27). Hvis vi oprigtigt spørger: »Hvad mangler jeg så?« (Matt 19:20), vil han ikke overlade os til gætværk, men han vil i kærlighed svare med vores lykke for øje. Han vil give os håb. ■

Fra en tale ved oktoberkonferencen 2017.