



## Onze medereizigers bedienen

**K**om de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën' (Leer en Verbonden 81:5).

### President Thomas S. Monson: een voorbeeld van bediening

**Leeftijd toen hij bisschop werd:** 22  
**Aantal wijkleden:** meer dan 1.000  
**Aantal weduwen in zijn wijk:** 85

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft verteld hoe bisschop Monson voor de weduwen zorgde: 'Velen weten wellicht dat de jonge bisschop Monson elke kerstperiode een week van zijn vakantie uittrok om al die 85 weduwen in zijn wijk te bezoeken. Velen weten wellicht *niet* dat hij de eerste jaren altijd een van de [...] kippen voor ze meenam die hij zelf in zijn eigen kippenhokken had gefokt.'<sup>1</sup>



Bisschop Monson vertelde eens dat het huis van een echtpaar op leeftijd geschilderd moest worden: 'Ik kreeg opeens de inspiratie om geen beroep te doen op het ouderlingenquorum of vrijwilligers om de schilderklus te klaren, maar, in navolging van de richtlijnen in het handboek welzijnszorg, op de familieleden die in andere woonwijken woonden. Vier schoonzoons en vier dochters namen de verfkwas ter hand en staken hun handen uit de mouwen.'<sup>2</sup> Dankzij die inspiratie werd de familieband weer aangehaald en keken ze meer naar elkaar om.

#### NOTEN

1. Jeffrey R. Holland, 'President Thomas S. Monson: Man of Action, Man of Faith, Always "on the Lord's Errand"', *Ensign*, februari 1986, 12–13.
2. Thomas S. Monson, 'The Bishop – Center Stage in Welfare', *Ensign*, november 1980, 89.
3. Thomas S. Monson, 'Liefde – de kern van het evangelie', *Liahona*, mei 2014, 91.

'We kunnen God niet écht liefhebben als we onze medereizigers op deze tocht door het sterfelijk leven niet liefhebben.'<sup>3</sup>  
– President Thomas S. Monson

