



I våra medresenärers tjänst

”Hjälp de svaga, lyft upp händerna som hänger ner och styrk de matta knäna” (L&F 81:5).

**President Thomas S. Monson:
ett föredöme i tjänande**

**Ålder när han kallades som biskop: 22
Antal församlingsmedlemmar: över 1000
Antal änkor i hans församling: 85**

Äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum berättar hur biskop Monson tog hand om änkor: ”Många kanske känner till att den unge biskop Monson tog en vecka av sin semester varje jul för att besöka alla dessa 85 änkor i sin församling. Många kanske *inte* känner till att han under de första åren tog med sig som gåva till dem [en av] de hönor han hade fött upp i sin egen hönsgård.”¹

Biskop Monson erinrade sig hur han hjälpte ett äldre par som behövde måla sitt hem: ”I ett inspirerat ögonblick sökte jag upp, inte äldsternas kvorum eller frivilliga för att komma och måla huset, utan i stället, efter välfärds-handbokens anvisningar, familjemedlemmarna som bodde i andra områden. Fyra svärsöner och fyra döttrar tog penslar i handen och deltog i projektet.”² Den här inspirationen hjälpte familjen att få kontakt igen och ta bättre hand om varandra.

”Vi kan inte älska Gud uppriktigt om vi inte älskar våra medresenärer på jordelivets färd.”³ – President Thomas S. Monson

SLUTNOTER

1. Jeffrey R. Holland, ”Thomas S. Monson: Alltid i Herrens ärenden”, *Nordstjärnan*, nov. 1986, s. 16.
2. Thomas S. Monson, ”Biskopen – centralfiguren i välfärden”, *Nordstjärnan*, april 1981, s. 167.
3. Thomas S. Monson, ”Kärlek – kärnan i evangeliet”, *Liahona*, maj 2014, s. 91.

